



Kisangani vzw

Boyoma

Driemaandelijks Nieuwsblad van
Kisangani vzw

België-Belgique
P.B.-P.P.
3720 Kortesseem
BC1813

april-mei-juni 2014

Afgiftekantoor : 3720 Kortesseem
P209455



Kisangani vzw, Bronstraat 31, 3722 Kortesseem

<http://www.kisangani.be/>

Nr 48



COLOFON

Boyoma
3-maandelijks nieuwsblad
nr 48 jaargang 13 - 2014
april-mei-juni 2014
v.u. **Hugo Gevaerts**,
Bronstraat 31,
3722 Kortesseem
Kisangani vzw

Rurale Ontwikkeling in D.R.Congo

Zetel en Kantoor:

Bronstraat 31,

3722 Kortesseem

tel. 011 37 65 80

e-mail info@kisangani.be

IBAN BE 35 2350 3524 2637

BIC code GE BABE BB

Web: <http://www.kisangani.be/>

Redactieraad: Roger Huisman, Magda Nollet-Vermander, Rina Robben, Manja Scheuermann.

Foto's: Marcel Claes, Sylvestre Gambalemoke, Hugo Gevaerts, Henriette Hubrechts, René Ngongo, Manja Scheuermann, Saskia Taat-Piena.

Dit kwartaalblad wordt verzonden aan geïnteresseerden. Indien u dit blad niet meer wenst te ontvangen, laat het ons dan weten.

Wie BOYOMA per e-mail wenst te ontvangen, kan dit melden aan:
info@kisangani.be

Vermeld of u ook de gedrukte versie wenst.

Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden. Indien u deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van Kisangani vzw, dan kunt u dit per e-mail of per post laten weten.

Contact Provincie Antwerpen

Alain Vandelannoote

Caronstraat 102, 2660 Hoboken

tel. 03 830 51 41

e-mail antwerpen@kisangani.be

Contact Brabant

Wouter en Rina Gevaerts-Robben

Bloemstraat 47, 3211 Binkom

tel. 016 63 25 58

e-mail brabant@kisangani.be

Contact Limburg

Hugo en Manja Gevaerts

Bronstraat 31, 3722 Kortesseem

tel. 011 37 65 80

e-mail limburg@kisangani.be

Contact Oost-Vlaanderen

Rik en Lut De Raedt-Van Laeken

Ten Ede 82, 9620 Erwetegem

tel. 09 360 82 47

e-mail oost-vlaanderen@kisangani.be

Contact West-Vlaanderen

Magda Nollet-Vermander

Beversesteenweg 495, 8800 Roeselare

tel. 051 251901

e-mail west-vlaanderen@kisangani.be

Contacten: Kisangani

Dieudonné Upoki

e-mail ddupoki2@yahoo.fr

Pionus Katuala

e-mail pionuskatuala@gmail.com

Contact: Kinshasa

René Ngongo

e-mail renengongo2002@yahoo.fr

Boyoma wordt digitaal gedrukt bij
DigiKing bvba, Hasselt
www.digiking.be

Beste vrienden van Kisangani,

Dit nieuwe nummer van Boyoma is niet zoals de anderen.

Het openingsartikel gaat over de financies: hoeveel komt er binnen en hoeveel wordt er uitgegeven.

Dan volgt er een artikel van Prof. Consolate Kaswera. Ze schrijft al haar bedenkingen neer over de toekomst van de meisjes.

Een derde artikel, van Magda Nollet-Vermander, is "mijmerend en overpeinzend", lees het zelf maar...

*We wensen u goede lectuur,
de redactie*



FINANCIËEL VERSLAG 2013

Onze inkomsten kwamen in 2013

- voor 88 % van giften
- voor 7,6 % van de opbrengsten van de Afrikaanse avond in Zottegem
- voor 4% van de verkoop van o.a. wenskaarten en artisanat.

INKOMSTEN 2013

1. Giften	77.355,70 €
2. Evenementen	6.744,72 €
3. Verkoop	3.756,56 €
4. Intrest	225,26 €

Totaal 88.082,24 €

UITGAVEN 2013

1. Project Kisangani	81.235,13 €
2. Tijdschrift	3.098,89 €
3. Administratie	795,62 €
4. Reis en Verzending	2.842,99 €
5. Aankopen	1.831,34 €

Totaal 89.803,97 €



Onze uitgaven gingen voor meer dan 88 % rechtstreeks naar Kisangani.
1,3% voor één evaluatiereis naar Kisangani en 1,8 % verzending allerlei.
3,5 % voor de druk en verzending van ons tijdschrift,
2% voor aanmaak wenskaarten enz. en
1 % voor administratiekosten.

Voor de werking werd er maandelijks 5.400 € (7.000 \$) gestuurd naar Kisangani.

De verdeling hiervan was als volgt:

1.	materiaal	14 %
2.	brandstof enz.	20 %
3.	administratie	3 %
4.	premies leiding	13 %
5.	arbeiders	50 %



Er werd een moto Tricycle aangekocht en de Hilux werd hersteld.
Aan de drie schooltjes hebben we boeken, atlassen en wereldbollen gegeven.

Hartelijk dank aan jullie allemaal. De collega's van Projet LUC doen goed werk met de middelen die we dank zij u aan hen kunnen sturen.
In ieder nummer van Boyoma staan er artikels om u dat allemaal mee te laten beleven. Jullie maken dat allemaal mogelijk.
Nogmaals, hartelijk dank.

Hugo Gevaerts

**Als vzw kunnen wij
LEGATEN en GIFTEN ontvangen.**

FISCAAL ATTEST

U krijgt een fiscaal attest voor
GIFTEN vanaf € 40,00



U kunt uw **giften ook spreiden over verschillende stortingen per jaar** bv. door maandelijkse stortingen of door een doorlopende opdracht.

Voor giften gedaan in 2014 ontvangt u een fiscaal attest in de loop van de maand februari of maart 2015.

U kunt uw gift storten op de rekening van

Kisangani vzw	
Bronstraat 31	
3722 Kortesseem	
Bank	BE 35 2350 3524 2637
BIC code	GE BABE BB

Gelieve bij mededeling te vermelden:

gift van "uw naam en voornaam".

U kan geen gift doen in naam van een derde persoon.

LEGATEN

De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten. Er zijn verschillende mogelijkheden gaande van het eenvoudige LEGAAT, via het DUO-LEGAAT tot de erfenis zelf.



Beste meisje, uw toekomst ligt in uw handen !

Na al de bijeenkomsten en conferenties op de WereldVrouwendag in maart, vonden we het goed om samen met de meisjes verder na te denken over hun toekomst. Iedere keer dat we deze leerlingen ontmoeten vragen we ons af: hoe kunnen we deze jonge meisjes beter inlichten en voorbereiden op het latere leven, zodat ze niet hetzelfde droeve lot van hun moeders moeten ondergaan. Ieder meisje is geroepen om vrouw te worden, moeder en echtgenote. Wij hopen ze te kunnen helpen, zodat ze kan ontplooiën tot een volwassen vrouw. Wij hopen dat ze zo niet meer



overhaast of onder familiale druk in het huwelijk stapt, zoals het hier in de dorpen zo dikwijls het geval is. Vele jonge vrouwen zijn vandaag slachtoffer van een overeenkomst tussen ouders, of tussen een oudere man en de ouders van het meisje. Dit was ook dikwijls al zo voor de moeders van die meisjes. Vrouwen zijn regelmatig slachtoffer van onrecht of geweld, zelfs in hun eigen gezin. Dit gebeurt al met meisjes op heel jonge leeftijd enkel en alleen omdat ze meisjes zijn: hun studies krijgen geen





voorrang, en als er problemen zijn worden ze vlug aangeduid als zieke oppas of worden ze verplicht om op het veld te gaan werken om aan de familiebehoeften te voldoen. Intussen stelt de armoede en de chronische economische crisis ze al bloot aan ongezonde voeding en ondervoeding. Dit alles moet veranderen. De meisjes moeten weten dat ze beter verdienen dan dit leven van discriminatie, van onrecht en van volledige afhankelijkheid van

hun man. Dat is niet normaal, er is een alternatief dat redding kan brengen al zijn er veel inspanningen voor nodig wat betreft de opvoeding, de verantwoordelijkheid, de bedrevenheid en de discipline. Ze moeten hun studies ernstig nemen, zich echt inspannen om even competitief te zijn als de jongens. Inderdaad kunnen hun diploma's hun horizon verruimen, een winstgevend werk kan hen toelaten niet alleen om fatsoenlijk te leven maar kan hen ook de gelegenheid geven om te reizen en van de weldaden van de moderne tijd te profiteren. Vele meisjes denken dat er ergens in de wereld een man studeert voor hen. Deze mannen zullen dan voor de meisjes goed zorgen. Het zal misschien zo zijn, maar in geval van scheiding of sterven van hun echtgenoot wat moet er dan van hen geworden?



Het huwelijk is een goede zaak, maar het is niet het ideaal om verzekerd te zijn van een beter leven. Dus, in deze stand van de discussie, moet men zich afvragen wat is er nodig opdat een meisje in haar leven zou slagen.

Ik zou denken dat er een krachtenbundeling nodig is van verschillende waarden: het onderwijs of de opleiding, de discipline of de moraal, de financiële onafhankelijkheid en de persoonlijke organisatie.



Eens dat de vrouw volwassen is, wordt ze op deze manier complementair aan haar man in het huishouden, in plaats van bekeken te worden als een financiële last. Zo ook voor het gehele land, zal ze haar steentje bijdragen aan de

maatschappelijke structuur, ze zal een stevige partner zijn en zal hierdoor gevraagd worden om belangrijke beslissingen te nemen, om ontwikkelingsprojecten voor de maatschappij op te zetten. Zulke vrouwen verschijnen reeds in onze Congolese maatschappij, maar in klein aantal. Hou dus vol, jonge meid, je zult er komen!

Tot slot is het belangrijk, dat de vrouw zich meer en meer bewust wordt van haar situatie, van haar achterstand, van haar grenzen, van haar verplichtingen, van de problemen van de armoede rond haar. Uiteindelijk moet ze zich, samen met de mannen, inzetten om de kwalen en taboes te verbeteren die de maatschappij aanvreten en kan ze open bloeien met de punten die haar sterk maken, invloedrijk en nuttig.

Ik begroet met luide stem de strategie, de millenniumdoelstellingen om te vechten tegen de armoede, om de jeugd te beletten om zich in een te vroeg huwelijk te storten of zich seksueel te misdragen met het risico dat het meisje als minderjarige moeder wordt en zich bloot stelt aan HIV-infectie en andere ziekten die seksueel overdraagbaar zijn.

De wereld evolueert met vele



sociale veranderingen en dagelijkse vereisten. De vrouw moet aanwezig blijven en zich aanpassen aan de nieuwe technologieën zoals informatica, zonder de verschillende hervormingen die onze maatschappij ondergaat te vergeten.

Enkelen zijn zich er van bewust en werken hard om eruit te komen, anderen gaan voort met hun toekomst in een huwelijk vast te leggen en anderen hopen op het paradijs bij een charmante prins die ze ten laste zal nemen. Zelfs indien dit waar zou zijn, blijft een basisopleiding nodig.

Hoe wil je dat ze met haar vrienden in verbinding blijft met de telefoon als ze analfabeet of bijna analfabeet blijft? Hoe wil ze ge-

bruik maken van alle voordelen die de informatica kan geven of dat ze geniet van alle nieuwigheden die het web of andere recreatieve en lucratieve mogelijkheden kunnen aanbieden?

Competitief blijven is alleen mogelijk langs de scholing, met het serieus nemen van je studies, met goed gedrag en zeden, met bewustwording van de uitdagingen van het ogenblik en de wil om te slagen in de onderneming.

Onderwijl moeten de opleiding in een vakschool, de dierenkweek, de groentetuin, de kooklessen enz. bekeken worden als middel om een zelffinanciering mogelijk te maken.

Door deze bewustmaking op een continue progressieve manier, zullen we ze helpen om iets van hun leven te maken.

Consolate Kaswera Kyamakya





Mijmeringen, overpeinzingen...

Beste vrienden van
Boyoma,

Enkele weken geleden was ik voor een week in een godverge-ten dorp aan de Cèze (Frankrijk) bij goede vrienden op vakantie.

Wat is het goed even in de Provence te zijn, bij goede vrienden. De motor van het dagelijkse leven even stil te zetten.

Ik had helemaal geen programma, alleen genieten van de dag, van de mooie natuur, van de zon, de volle maan 's nachts, de stilte, die heerlijke stilte die we in België bijna nergens meer vinden, en vooral van het samen zijn met vrienden van vroeger.

Waarom schrijf ik jullie dat allemaal?

Wel, omdat ik dan tijd had voor andere dingen en gedachten, en automatisch zie ik dan grote stukken van ons leven passeren, samen met Erik, Congo, Titule en Kisangani, vroeger... en hoe moet het nu?



Daarom wil ik jullie mijn inspiratie schrijven.

Op zaterdag 1 maart was er in Brussel Dag van de 4de Pijler*. Ik was daar aanwezig samen met Manja, Greet Boets en Greet Robben...

Het greep me aan, zoveel mensen

* De 4^{de} pijler organisaties: Ontwikkelingssamenwerking wordt steeds minder een zaak van de overheid, de internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties. Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen enz... gaan zelf aan de slag en zetten projecten in het Zuiden op. Het gaat om een groep initiatieven die zich moeilijk in één term of naam laat vatten, net omdat ze zo verscheiden zijn.

samen te zien, ongeveer 400, van zeer verschillend pluimage, oudere en jongeren, religieus geïnspireerd en niet, blank en minder blank, diaspora en mensen van hier, die hun zaterdag opofferen om samen na te denken over het hoe en waarom, de zin en ook de onzin van ontwikkelings samenwerking.

En dat over Afrika, Azië en Latijns Amerika dan met de link met onze bestuursorganen hier in Brussel.

Het was niet alleen een panel van eminente sprekers die ons vanaf de preekstoel hun wijsheid en kennis verkondigden, maar ook kleine gespreksgroepen, confrontaties, persoonlijke contacten enz.

Beste lezer, we horen niets anders in kranten en op tv dan berichten van crisis, van jeugd die voor niets meer geïnteresseerd of gemotiveerd is, de 'Elk voor zich' mentaliteit, racisme enz. En ik geef het toe, het bestaat allemaal. Maar.. zo'n dagen en ontmoetingen geven mij enorm veel moed. Als ik de inzet, gedrevenheid, de passie van zoveel mensen zie, dan weet ik, dan voel ik de stroom van het leven, die verder gaat.



De dag erna werden er bij Manja en Hugo fiscale attestaten verstuurd. En weer werd ik gegrepen door een gevoel van grote dankbaarheid voor de vele mensen die een kleine of grote som van hun inkomen afstaan om het project in Kisangani te steunen.

Diezelfde dag, ook nog bij Hugo en Manja, was er bezoek van Eline, een jonge dame uit het Gentse die haar master werk gaat maken in Kisangani, om er 3 maanden onderzoek te doen en de studie over Tropische landbouw uit te pluizen.

Ze had 1000-en-één vragen.

Het werd zo'n boeiend gesprek met zo'n openheid en verrijking voor haar maar ook voor ons. Ik voelde zoveel gedrevenheid en inzet vanwege die jonge studente en ik dacht, ik moet dit doorgeven aan jullie.



Wild: apen verkocht op de markt.

Beste lezers, we horen meestal slecht nieuws over Congo, de Kivu, geweld, verkrachting, schending van de mensenrechten en uitbuiting, armoede, enz. Ik las in de krant en hoorde op het nieuws over de aanslag op



Houtkap en ontbossing in het oerwoud.

Emmanuel de Merode, de Belgische directeur van het Virunga park...

Hij was hard voor de Britse oliemaatschappij die in zijn park olie wil ontginnen. “Dit zijn plunderingen van natuurlijke rijkdom” zei hij en ook “Natuurbescherming, menselijke ontwikkeling en economie moeten hand in hand gaan”**.

En ik zag de Franse film “La Pirogue” van Moussa Touré over



Voor de oorlog: Olifant in Virungapark. Nu leven er geen meer.

bootvluchtelingen van uit Sénégal in handen van gewetenloze mensensmokkelaars. Een hartverscheurend maar o zo waar verhaal dat nog dagelijks plaats grijpt.

Maar er gebeuren ook zeer veel goede dingen die meestal het nieuws niet halen.

** De Morgen 7 mei 2014



De dagelijkse poging van zoveel gewone mensen om te leven, of te overleven of beter te leven, vb. in het project Kisangani, maar

ook in de dorpen en nog meer in de steden, waar het dikwijls een struggle for life is.

Het dagelijkse leven met het onverwoestbaar optimisme en levensblijheid van de Afrikaanse mens eigen, waar wij alleen maar jaloers kunnen van zijn.

Dat uit zich ook in hun kunst en muziek en dan zeg ik aan jullie met de jonge muzikant Stromae “Alors on danse” en Project Kisangani “Formidable”, oyé!

Magda Nollet-Vermander



ONS AANBOD

Voor geïnteresseerden kunnen wij altijd een interessante avond of namiddag verzorgen met voordracht en beelden over Congo. Er zijn vele onderwerpen mogelijk: geschiedenis, politiek, flora en fauna en natuurlijk ontwikkelingssamenwerking met onze projecten in Kisangani. We kunnen dit doen in het hele land.

Voor hen die er meer over willen weten!

U leest regelmatig onze Boyoma, u wil misschien het nieuws uit Congo beter kunnen volgen?

Er zijn verschillende interessante websites:



Congoforum

<http://www.congoforum.be/ndl/>



MONUSCO

Monusco: de Uno in de D.R.Congo

<http://www.monuc.unmissions.org/>



Radio Okapi

<http://www.radiookapi.net/>



onze projecten in Kisangani krijgen steun van

VELE SCHENKERS



LEYSEN HUMANITAS

P. GODFROID



Rotary District 1630

R.C. Asse

R.C. Bilzen-Alden Biesen

R.C. Genk

R.C. Hasselt

R.C. Hasselt-Herckenrode

R.C. Katwijk-Noordwijk (NL)

R.C. Lanaken-Maasland

R.C. Maaseik

R.C. Maasland-Lanklaar

R.C. Siegen-Schloss (D)

R.C. Sint-Truiden

Lotus Bakeries nv

Gemeente Lubbeek

Stad Roeselare

Stad Zottegem



Lions Club Hasselt